

Santalie en de droomsterretjes

Santalie is een kleine vrolijke elf. Ze leeft met haar elfenmama en elfenpapa hoog in de wolkenhemel. Ze slaapt elke nacht haar eigen wolkje. Boven haar twinkelen drie sterretjes met mooie kleuren. Oranje, geel, groen en lichtblauw. Alle kleuren lopen door elkaar heen. Ook als Santalie haar ogen sluit ziet ze nog die mooie kleuren. Zo kan ze goed slapen in haar wolkenbedje.

Overdag speelt Santalie met haar elfenvriendjes. Soms vliegt ze samen met mama en papa naar Aarde. Dat vindt ze heel erg spannend. De grote mensen kunnen hen niet zien. De kinderen kunnen hen wel horen. Zeker als ze een mooi elfenliedje zingt voor de bloemen en de planten. Heel af en toe kunnen de kinderen zien dat de bloemen of planten bewegen. Santalie vraagt zich af of de kinderen dan wel weten dat ze een elfenliedje horen.

Weet je wat Santalie het leukste vindt op Aarde? Samen met haar elfenmama en elfenpapa naar het strand toe gaan. De zee en het zand, zijn zó mooi! Stiekem helpt Santalie dan de kinderen aan het strand om de mooiste schelpjes te vinden. Ze laat zich ook graag meedrijven met de wind, net als de grote meeuwen. Die meeuwen kunnen nogal schreeuwen! Soms doen haar elfenoren pijn van het geschreeuw.

Santalie is heel gelukkig. Soms slaapt ze in het wolkenbed van haar elfenmama en elfenpapa. Ze weet dat de droomsterretjes boven de slaapwolk van haar elfenmama en elfenpapa andere kleuren hebben dan haar sterretjes. “Kijk, daar heb je ook een rood en een geel sterretje, dat zijn vast en zeker droomsterretjes van haar papa. Er zijn ook blauwe sterretjes en paarse. Misschien zijn dat de droomsterretjes van haar mama?” Santalie ligt graag in het wolkenbed van mama en papa.

Op een avond ziet ze nieuwe kleine sterretjes boven de slaapwolk van haar elfenmama en elfenpapa. “Mama, er zijn nieuwe sterretjes boven jullie wolkenbed. Hoe komt dat?” De elfenmama van Santalie lacht: “Wel lieve meid, jij krijgt een zusje! Dat was een van onze dromen. Net zoals jij een droom voor ons was. Voordat jij geboren werd kwamen er ook nieuwe droomsterretjes boven onze wolk hangen.” Santalie knikt “Dat wist ik niet mama! Waren die sterretjes dan ook nog zo klein? En welke kleuren hadden ze?”

Mama wijst naar de sterretjes. “Elk sterretje heeft de kleuren die bij jou passen. En als je elkaar graag ziet dan lopen de kleuren door elkaar.” Santalie lacht naar de nieuwe kleine



sterretjes van haar zusje. “Wat fijn dat jullie er zijn.” fluistert ze nog zachtjes voor ze in slaap valt.

De volgende weken gluurt Santalie af en toe eens naar de sterretjes boven het wolkenbed van haar elfenmama en elfenpapa. Stiekem probeert ze de sterretjes te tellen. “Komen er nog sterretjes bij voor haar zusje? Veranderen ze misschien van kleur?” Santalie kan nu ook vanop haar eigen wolkenbed de nieuwe sterretjes van haar zusje zien. Hun kleuren lopen al een beetje door elkaar.

Enkele dagen later wordt het zusje van Santalie geboren. Er is een groot feest. Santalie is blij met haar nieuwe zusje. Ze maakt plannen voor als haar zusje groot is. “Samen naar zee. Samen vliegen met de meeuwen. Samen elfenliedjes zingen.” Die avond valt Santalie moeilijk in slaap in haar wolkenbed. Ze is moe van het feest maar kan niet rustig worden. Ook haar droomsterretjes zijn onrustig en dansen boven haar bed. “Sterretjes, ik weet dat jullie ook blij zijn. Maar ik ben moe en wil slapen.” Santalie draait zich om in haar wolkenbed en hoopt maar dat de sterretjes rustige dromen voor haar brengen.

Midden in de nacht wordt Santalie wakker en loopt naar haar mama en papa. “Mama, waar zijn de droomsterretjes van zusje?” Santalie tuurt naar boven. “Meidje toch, kom eens hier. Kijk daar maar. De droomsterretjes van je zus slapen boven haar babybedje hier naast mama en papa.” Mama aait het haar van Santalie. “Mama,” vraagt Santalie, “het lijkt wel of mijn droomsterretjes onrustig zijn. Dan kan ik moeilijk slapen.”

“Dat kan,” zegt mama, “want de droomsterretjes moeten nu aan elkaar wennen. Hun kleuren lopen al een beetje door elkaar. Maar toch zal jij altijd jouw eigen droomsterretjes hebben. Die sterretjes horen bij jou en tonen jouw eigen kleuren.” Santalie is blij. Ze is fier op haar eigen droomsterretjes. Morgen zal ze haar eigen droomsterretjes tekenen op een groot blad papier. Zo kan ze de sterretjes tonen hoe mooi ze zijn en dat alles goed komt. Want ook sterretjes moeten even wennen aan nieuwe dingen in het leven.

Context:

Dit verhaal werd geschreven voor een meisje dat het moeilijk had met het nieuwe baby zusje in huis. Het kan een kind helpen voor te bereiden op de komst van een nieuwe baby in het gezin.



Activiteiten:

Sterretjes knippen en kleuren. Deze sterretjes ophangen boven het eigen bedje en boven die van mama en papa. Welke sterretjes zouden er boven het nieuwe bedje hangen?

Alvast speelgoed uit sorteren. Welk speelgoed is het kindje te groot voor geworden en kunnen we alvast opbergen voor de nieuwe baby.

Voor elk gezinslid een speciaal liedje verzinnen. Mag best grappig zijn als het kind van humor houdt. Dat speciale liedje voor het slapen gaan samen zingen. Welk liedje zou bij de nieuwe baby passen?

